

Laat de zon in je hart.

Lalalalalala.....

Een lach, een groet, een blij gezicht.
Een vogel zwevend naar het licht.
Oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch bijzonder!

Een kind, dat lacht, en naar je zwaait.
De wind die door de bomen waait.
Oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch een wonder!

Het leven gaat zo snel voorbij.
Dat geldt voor jou maar ook voor mij.

Refrein:

Laat de zon in je hart.
Ze schijnt toch voor iedereen.
Geniet van het leven,
want het duurt toch maar even.
Laat de zon in je hart.
Ze schijnt toch voor iedereen.
Geniet van het leven,
want het duurt toch maar even.

Het strand, de zee, de volle maan.
De hemel waar de sterren staan.
Oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch bijzonder!

En ben je soms niet goed gezind.
Denk aan de glimlach van een kind.
Ja dat maakt je weer blij.
Ja dat maakt je weer vrolijk.

Het leven gaat zo snel voorbij.
Dat geldt voor jou maar ook voor mij.

Refrein:

Ben je niet gelukkig, heb je soms verdriet.
Denk dan aan de zon en zing dit lied.

Refrein: